

Allt började med att vi skulle ge lite stöd åt ett seriöst satsande team i SM.... i ett svagt ögonblick, som jag idag undrar hur det gick till, lovade jag att åka på alla SM-deltävlingar... och jag är en man av ordning och står för mitt ord.. så då jag visste att SuperGamen under många år undersökt hotellnäringen i Värmlandsskogarna var han den givna koordinatör för detta rally.. Han bokade och fixade, så vi skulle bo på Stadshotellet i Karlstad, för det var bättre än Selma Lagerlöf som vi först bokat då SH var "fullt"... Tiden gick och jag tänkte inte så mycket på när själva rallyt var... men förra helgen insåg jag "Scheisse, det är ju nästa helg".. vad måste jag ordna.. hmm. skor.. det är kallt i lågskor.. iväg till en massa affärer för att finna en riktig vintersko i storlek 46... detta visade sig inte vara så lätt som jag tror.. men jag fick tag på ett par som visade sig vara mkt bättre än jag vågat hoppas på....



Veckan sprang vidare, då det var extremt intensivt sista halvåret på jobbet, med en mindre topp förra veckan.. så när jag packade ihop i onsdagskväll och begav mig ut från jobbet kändes det bra.. dock skulle vi iväg o träffa lite kollegor från norden o ta ngr öl först.. så hem o packa var det ju inte tal om.. tänkte det hinner jag imorgon.. men då jag kom hem på tok försent och sov sedan ganska länge.. för att därefter fastna i telefon och uppdatera några hemsidor.. så kan jag väl säga att den tidsoptimste som vanligt infann sig.. Jag var dock på hotellet vid 14,15, där jag skulle bli hämtad 14,35, det var lättast att ta in på hotellet så man fick en parkering. Vi gav oss av och inte kändes det som vinter direkt.. +4 och grått..



Det var jag, supergam och lillgam som skulle ut på denna mysiga långhelg. Väl på väg hittade jag en ny funktion på SG's bil, man kunde ha en öppnad och en oöppnad öl inom lagom armavstånd.



Framme i Karlstad blev det inköp av Rallypass, man vill ju gärna stödja sporten.



Vi kom fram till vårt hotell, fick våra rum och innan vi ens hann upp på rummet ville den som kört helst av allt ses nere på Bishop Arms inom 10 minuter så vi kunde få ett par riktiga bira innan vi skulle till Harrys och titta på Superspecialen, vi hade sån tur att den skulle visas på TV och de kunde gärna ha TV'n igång åt oss medans vi åt och drack. På Harrys blev det en mycket god måltid som bl a innehöll lörrom med klassiska tillbehör, entrecoté med potatispuré och någon mkt god sås... och som avslutning kaffe och en chokladkaka.. till detta

slank det även ner någon öl för att komma i ordning inför helgen... På Harrys fick vi sällskap av ett team som satsar på SM i Stora Grupp A...



Efter maten var det dags att gå tillbaka mot hotellet för en god natts sömn.. och en för denna tävling skaplig morgon.. dvs vi åkte inte förrän strax före åtta.. Allt för att komma fram i god tid till sträckan där vi skulle tillbringa resten av dagen.



Vi hade fått ett tips att bara åka in i vägbytet och gå 1,5km mot bilarna, sagt och gjort, efter mycket stänk o stön var vinterskorna och jackan på.. resten förpackades i ryggsäcken då jag anade att min kroppstemperatur kanske skulle öka under denna promenad... Började gå och blev ganska fort dirigerade upp i skogen för att ta sig in mot sträckan.. det är då allt börja gå emot... framför mig reser sig en vägg... man kan knappt se över.. det är som om berget lutar tillbaka över mig.. och uppförsbacken över kalhygget är ett faktum... det tar inte så lång tid innan jag ger upp och stannar till för att återfå andan... pulsen slår som om ådrorna på halsen håller på att spricka.. men snart lugnar det sig och jag fortsätter, uppåt, i en lång lång

promenad... tills man gläds att höra en underbar sydost östgötska eka över hygget... då kände jag mig hemma...



Finner ganska snabbt en plats som passar mig.. står still.. är ganska lugn.. pulsen är påväg ner... när ATA-gamen kommer fram med sina första frysta groggar, som han iof glömt frysa, men han hade iaf använt mitt grundrecept. Jag blev "tvungen" att smaka dessa och insåg genast att den med smak av energidryck var den allra godaste.. Efter detta var kroppen tillbaka i sitt normala status och det var dags för en liten öl... När det gått någon timme började kroppen komma ner i temp och det var dags att sätta på sig tröjan osv.. tog fram mina små vantar och den lilla stickade mössan som alla blev oerhört imponerade av.. och tävlingen kunde starta..



Det var en enorm mängd gamar/fotografer som samlats i denna sväng för att kunna få så häftiga bilder som möjligt.. men runt hörnet hade en större mängd norrmän haft allt för mycket tid och tydligen allt för mycket energi.



När första omgången var slut var det så dags för att börja grilla lite.. trodde vi... men då vi inte hade inhandlat någon torr ved utan tänkte lösa det med hjälp av liggande i skogen, kan man väl sammanfatta det hela som att det rök en del.. men att ordspråket ingen rök utan eld är HELT fel, det kan ryka utan att brinna, även om man använder en hel flaska t-röd..



Vi hade dock en otrolig tur, så vi fick en engångsgrill av Saab-gamen och hans far. Denna fick vi mkt bättre fart på och inte minst Supergamen var nöjd, då han redan innan vi börjat dömt ut försöken till eldande. Grillningen blev iaf bra.



Under uppehållet passade jag på att umgås o försöka vara lite trevlig med alla människor man kände igen ute i skogen.. och det var nästan som att flytta Östergötland till Värmland, för i stort sett alla var där.. det var kul.. synd bara att det ska vara så svårt att få igenom sin vilja ibland.. ☺



Till nästa omgång tog vi beslutet att gå ner liten bit och se om det kunde va lite mer sladd där och det kan man väl säga att det var, men det man minns är lillgams fyrverkeri...



och inte minst de fulla normännen på toppen som eldade så det rök över hela värmland...



På väg ut kunde man konstatera att det här blir inte det rally man hoppats på.. vädret talar så mkt emot.. det är 4-5 grader varmt.. tyvärr höll inte vägarna för detta, vilket inte förvånar, bara ändrar ens syn på vinterrally.



Tillbaka på hotellet blev det en bit mat, idag hamburgare på bishops vis och framförallt med vitlöksbröd och ädelostcremé till förrätt.. fantastiskt gott efter en hel dag i skogen.. till detta blev det några Staropramen Granat.. och som dessert en GT...



Framåt 21.30 bar det av mot sängen och peta in klockan på 04,15.. UH! för att gå ut och kyla ner sig?? Ibland undrar man ju om man är helt klok eller om det är någon mindre skada.. Frukost beställdes och var framdukat 04,30... jag åt en del, men långt från så mkt som jag hade gjort normalt, exvis dagen innan..





Sedan bar det ut mot Horssjön.. Där möts vi av något som iaf vi i bilen stött på tidigare, några invandrare som var parkeringsvakter, dessa skötte sig utmärkt och då vi har press i bilen får vi åka in till mediaparkeringen och ställa oss.. Eftersom vi är ganska så tidiga så sitter vi kvar o tar det lite lugnt.. Efter bara några minuter kommer en dam upp till oss och undrar om vi inte vill stå nere vi grillen istället.. Sagt o gjort, vi startar upp bilen, svänger vänster ner mot sträckan och vakten håller upp ata-bandet som det så fint står förbjudet område på.. Vi får parkera nere där man kan köpa all möjlig grillad mat och kan se sträckan från bilen..



Till idag har vi köpt torr ved som skall med in till sträckan för att kunna skapa en mysig stämning och även ge värme till våra kalla korvar.. Dock så startar vi brasan ganska omgående, långt innan bilarna kommer, men gårdagen upprepas när vi lägger på lite tjockare björkbitar vi hittar, det börjar ryka och SG blir inte alls imponerad av detta.. När det sedan drar igång har vi lyckats lugna röken lite och det ser ut att vara ett ganska så trevligt ställe vi står på.. det är bra ladd och ganska breda sladdar..



Då första åket är klart börjar vi förbereda vår grillning och glöden börjar bli tunn.. så vi får lägga på lite mer innan korvarna får den värmen som iaf jag föredrar..



Vi har fått ett par barnfamiljer framför oss som ser roat på våra försök att elda.. de är t o m så gulliga att de erbjuder oss att få använda deras brasa, naturligtvis tackar vi nej till detta, då det handlar om prestige nu.. SG som förespråkar engångsgrillar mot mig och lillgam som vill elda o få "riktigt" glöd... Vi har väl dock fuskat och funnit får egna glöd..



Så får vi först ena beskedet, SM-deltävlingen är inställd... och sedan den andra.. denna sträcka stryks för ett andra varv.. Jag tycker det är dåligt av Svenska Rallyt att inte avbryta SM-deltävlingen förrän några timmar innan den skulle starta, de hade kunnat föreslå många dagar innan att det skulle ske, istället lurade de hit alla tävlande och sådana som mig som enbart åkt upp för att följa SM. Hade jag fått beskedet på tisdag/onsdag hade jag avbokat min del och stannat hemma igen. På grund av dessa saker blev övriga dagen ganska avslagen och booooooring för min del, jag tappade gnistan helt och inte ens de galna italienarna som sjöng "gigi galli, wäähää" kunde glädja mig.. eller när funktionärerna på värmländska försökte få dessa män att inte springa runt och montera flaggor utanför avspärningarna...



Det fanns inget som räddade den dagen.. inte ens öl smakade på kvällen.. så det blev en ofantligt tidig nattning, tror det var före halv nio.. men mycket också för att klockan stog på 04,00 dagen efter... allt för att hinna checka-ut och åka innan 04,30 då det var målet för söndagen.. Detta mål klarades galant och vi vare ute i god tid på sträckan.. där vi skulle gå 1,5km för stå i en lurig vägförflyttning.. Jag som inte hade någon brådska blev ifattgången av Mr MRV och hans kamrater på vägen in. De hade två kameror, varvid ena stannade i en sväng där Henning rullat något år tidigare och andra gick in dit jag skulle. Väl framme så var det inte så mkt folk som jag räknat med, men vi skulle iaf se hur man eldar utan rök.. dock fallerade det när ena eldaren började ösa på massa konstiga grejjer.. som pappåsar..



När de åkt sträckan en gång blir även denna strykt, så vi fick bara se dem en gång, jag blev inte direkt ledsen och vi valde att åka direkt hemåt och anlände hotellet vid 13.30 vilket var skönt.. så man kunde ta bilen hem de sista två timmarna..

Jag kan bara sammanfatta denna tävling på några olika sätt..

- Fantastiskt trevligt och roligt med dess underbara vänner
- Perfekt hotell, som SG valt med omsorg, bor gärna här igen
- Fruktansvärt tråkigt med inställd SM-deltävling
- Vädret var ovanligt bra för att vara ute i, men kass för att köra vintertävling i

Det ser inte ut som om jag är intresserad av att åka på någon mer vintertävling, men om Bergslags rallyt blir av så lär jag vara på plats och vara lika entusiastisk över vintern... Jag är ingen vintermänniska och vill bara ha sommar och värme istället.. snart är det SSR 2008, du har väl bokat hotellet?

