

Så var det åter dags... efter ett par års missar av South Swedish Rally, skulle man äntligen få uppleva den, i mina ögon sett, den roligaste tävlingen på året. Semestern var bokad sedan länge... hotellet utsett och klart... Valet var enkelt, centralt och gärna lite exklusivt, så naturligtvis bor vi på Terazza, som även är HQ för SSR, mitt i centrala Ljunby..

Avfärden sker på torsdagsmorgen, kylväskan var packad för de närmaste dagarnas bravader, med något så passande som frysta groggar... I bilen ner börjar man dock med att smeka i sig ett par öl för att komma i form, som tur är hade jag chaufför hela helgen...



Väl nere i södra Småland börjar vi att rekognisera sträckorna för att hitta de mest händelserika partierna... Vi åkte först de sträckor som låg längst söder ut, för att sedan ta ett litet stopp, mina pannbiff/ägg/saltgurka smörgåsar gick ner utan problem, även chauffören fick några så han skulle klara att köra hela dagen.. Efter dessa åkte vi in mot Ljungby för att hämta upp en gam från Närke.. Efter lite prat på parkeringen så satte vi oss i för att åka resten av sträckorna, allt flöt på lugnt och iaf jag kände mig ganska klar om var man skulle ta vägen.. Skulle åka till shake-downen, men avgasröret ville något annat, så det blev en akutreparation på en "gör det själv"-mack, tyvärr höll det inte så bra, men tanken var god..



Åkte till hotellet och checkade in, tog det lite lugnt, innan vi begav oss ut på stan för att äta lite.. utbudet var minst sagt begränsat och jag övertygades att vi skulle gå in på en "China-pizzeria", lite tveksam, men vad ska man göra, hungrig och törstig.. Väl inne visade sig att de hade ett oerhört brett spektra, med allt från kina, thai, svenskt och pizza... hmmm... det blev en nasi goreng.. Var väl ok, men lite dåligt kryddad, så jag hittade den magiska burken mitt på bordet.. hade på lite "lagom" som jag tyckte, men det blev lite dåligt omrört, så det blev mkt smak kan man säga.. men då fanns den räddande Falconen i närheten..



Vi var fö i mkt bra sällskap av minst två Svenska Mästare i rally, en av dem ett flertal gånger.... Tillbaka till händelsernas centrum och Rally HQ, där satt Storgam och Nybörjargam, kända sedan tidigare berättelser ur åskådares ögon, jag slår mig ner vid samma bord, vi diskuterar lite ställen, tittar på omgivningen och även vissa tävlande vågar sig fram för att pratat lite allmänt.. Innan det är dags att somna sätter vi oss upp i den öde restaurangen, dricker lite medhavd matsäck och bara har det bra..

Fredag... frukost... alla är upp i tid.. ingen ser speciellt sliten ut.. eftersom Vectran inte vill vara med längre så kommer jag åka med Storgam och Gamjuniorerna idag istället.. det var ett perfekt val, för hela förmiddagen fördriver vi med att dricka kaffe, titta på folk, studera sträckorna och sedan ta ett varv på serviceområdet, prata med massa människor.. det hela avslutas med en trevlig lunchbuffé på hotellet.. där börjar vi (äntligen) med en öl till maten, som var revbenspjäll med potatis och sås samt tacopaj. Vi kommer precis ner för att se Polisen åka av rampen och därmed även den officiella starten av SSR 2007...



Glada över detta hoppar vi in i bilen.. far iväg till sträcka 1, som även skulle gå som sträcka 5(?) senare, vi valde att ställa oss i den ökända sväng som populärt kallas Bäcklundkrönet, detta efter en liten rullning han gjorde. Framme lastades väskan välfylld med 3l grogg och ett antal öl, tog paraplyet och vandrade in till svängen, där har det börjat bli lite folk, men det hade vi räknat med, så ingen blev förvånad, där fanns även en del andra kända gamar. Efter den långa promenaden var man törstig, så en öl plockades fram direkt.. och i den stilen fortsatte det... efter ett tag så kommer några bilar.. redan en av föråkarna misslyckas med att ta svängen och åker av på tvären.. till allmänt jubel och glädje..



Han lyfts upp och kan fortsätta... Det "riktiga" rallyt börjar och det tar inte allt för lång tid innan Mikael Ericsson kommer med sin Mitsubishi och rullar ut ur tävlingen.. en liten mindre brand uppstår, men de rutinerade gamarna som var på plats hanterade galant.. upp på vägen men tvingas bryta så får skjutas tillbaka upp på en liten stickväg som kom in mitt i svängen..



Efter första varvet kom vi överens om att stanna kvar, vilket jag är väldigt glad över, för då började jag bli lite suddig.. bjuder lite på mina groggar, dricker en hel del själv, väntar bara på att det ska starta igen.. Andra omgången startade, denna gång med mer bingoutrop och "ducka" än tidigare och en omvärld som var riktigt suddig..



Sen kommer Tomasz Kuchar i sin Subaru, har bra fart, kommer långt ut, rullar 2 varv längs med vägen och det utbryter ett ofantligt jubel, gamar som springer för livet fram till bilen vissa glömmar till och med bort sina ölburkar som flyger åt alla möjliga håll. De får snabbt undan bilen, men så mycket mer händer inte denna dag, utan vi åker mot hotellet och för att äta..



Vi försöker få äta på Harrys, men då vi har en yngling med oss får vi inte komma in utan går till en krog på andra sidan vägen.. Det blev en plankstek samt en coca-cola, då jag kände att var ungefär så mycket alkohol mer jag behövde den dagen.. :) Somnade som ett litet barn..

Sov gott till klockan ringde.. duschade.. gick ut för att äta frukost, alla såg väldigt förvånade över hur pigg och glad man kunde vara så här dagen efter.. men det är så det ska vara.. drack ordentligt med vatten innan jag somnade.. och en hel del när jag vakande.. frukosten var lite mindre denna gång en på fredagen, men jag misstänker att det var för att det var helg. Efter frukosten var det utcheckning från Terazza, ett riktigt bra hotell, även om rummen vi fick var lite små, dock fick vi förklaringen, vi hade blivit förpassade till budgetrum, men dessa var helt okej, då det fanns TV, dusch och toa på rummet.. Det bar sedan av ut till SS9 där vi hittat en sväng bara någon kilometer från start, en mycket snabb vänster, här öppnades direkt en bira för att komma i form igen.. men med en mycket lägre profil än dagen innan..



Här börjar det bra direkt och många är på gränsen, fränt, det går fort och rätt så brett.. Sedan kommer Victor Henriksson, med full fart, fast fel spår och rullar framlänges 1,5 varv, då blir det åter fart på alla gamarna som får slita länge och väl innan de fått bilen i säkerhet.



Det fortsätter med att Morgan Olsson gör en snygg uppvisning av bottenplattan för hela åskådarleden, men tvingas bryta då han slår in framhjulet mot en sten.. efter detta blir det väldigt lugnt, bara några till som har attack.. När det är slut förflyttar vi oss till SS14 för att stå i en lurig lång höger, men då halva småland samlats där för att se så långt man kan, så sjönk modet kvickt.. dock så visade sig bli rätt så bra, goa sladdar och några som hängde på gränsen.. och en Volvo Original av vägen.. Sedan mötte vi upp helgchaffisen i Värnamo, så man fick åka med honom hem till mor o far igen...

Som sammanfattning kan man väl bara säga.. TACK!! alla tävlande, funktionärer, sponsorer osv som gör sådana här arrangemang möjliga.. det var lika bra som vanligt, underbara vägar.. fint väder.. bra ordning.. tider som hålls.. osv osv.. listan kan göras hur lång som helst..

