

Så var det åter dags.. efter ett allt för långt uppehåll från rallytittande bokades det in en plats i Gambilen för resa mot Strömsnäsbruk, en nätt liten resa på 2,5h... detta innebar naturligtvis tidig uppgång och avfärden var bokad till 05,30, efter att inse att jag inte lärt mig något från tidigare misstag kom jag inte i säng förrän strax före två och då inte helt nykter.. klockan ringer och jag känner mig måttlig pigg o fräsch.. men hoppar i kläderna och går ut till bilen för att plocka med mig lite öl, paraply och en jacka.. går ut till vägen och samtidigt kommer de kända entusiasterna.. Vädret denna dag kunde man väl kanske önskat sig lite mer av, detta är E4:an....



Väl nere i Strömsnäsbruk, efter ett par öl på vägen dock tog det 2h innan man blev sugen, börjar vi dagen på ett fantastiskt välplanerat sätt, en kopp kaffe och tre mackor.. karta inköps och vi tar det ganska lugnt.. Mr MRV dyker upp och vi pratar lite med honom innan vi går ut till bilen för att börja rekognosera dagens sträckor.. Regnet fortsätter och det är med viss oro vi tycker vägarna känns lite mjuka, men efter att ha åkt igenom båda sträckorna tycker vi oss ha funnit ett par luriga krökar.. Åker tillbaka till starten och äter ytterligare ett par mackor och dricker en kopp kaffe.. Träffar lite andra åskådare och ställen diskuteras.. Vi sågar det ställe vi trodde mest på, då vi får höra att det ska ha bandats i svängen.. åker till SS1 som även ska köras som SS3, chauffören visar hur man inte ska bete sig...



Dock är det under helt kontrollerade former och naturligtvis inte så farligt som det ser ut.. men "don't drink and drive - smoke and fly" får en helt ny innebörd när man får se den här typen av parkeringar...



Väl inne på sträckan ställer alla gamfotografer upp sig på led och dagen till ära har de alla en matchande röd keps, jag funderade lite vad det kunde bero på, men bestämde mig för att inte lägga mer energi på det.



Tävlingarna börjar, men det är tunt i svängen, troligen beroende på att halva Smålands befolkning ställt sig på yttern och ville se rakan innan.. kanske även lite beroende på vädret, men vi hade tur, under tiden som vi stod ute höll sig regnet borta.. Drack några öl.. och helt plötsligt händer det.. en golf snurrar.. alla gamar slänger sig över bilen för att kunna få bort den, vilket lyckas som vanligt..



I pausen plockas de underbara äggmackorna fram.. det är en mycket trevlig tradition som lillgamen har.. det innebär att han stekt en himla massa ägg.. tar med bröd samt en kaviartub som måste hanteras varsamt.. Dessa är mycket uppskattade och alla får en känsla av värme inombords för denna fina omtanke.



Andra omgången springer förbi.. det händer inte så mycket.. mer än att en funktionär springer runt och flyttar på publik som han tycker står farligt.. varvid någon säger att vi står farligt.. utan några protester ställer vi oss där han säger att vi får vara, detta är dock i mina ögon ett mycket farligare ställe, men har han sagt det så är det inte mycket att ta till strid om. Det var dock ingen fara, för inget mer hände idag... Jag vet inte vem som druckit mest idag, men bilden talar ganska tydligt språk....



I bilen hem somnade man in så lätt... men vaknade ganska fort.. somnade igen.. osv osv osv... snarkade lite lätt.. så man väckte sig själv... kom hem vid 18,45, gick till Pizzerian och köpte en riktigt maffig kebabpizza med allt och lite till på... gick till hotellet och somnade 20,30 för att utvilad vakna strax efter 10 på söndagsförmiddagen..